

Beste toppers en ouders, het weekend van 27-29 april gaan wij op weekend. De toppers worden om 19u verwacht mét hun fiets op het chiroheem, en ze moeten al gegeten hebben. Zondag zullen we omstreeks 12u terug zijn.

Neem een slaapzak, een matje/bedje, toiletgerief, slaapgerief en chirokledij mee. Maar denk eraan dat jullie dit allemaal moeten meesleuren op de fiets!

We vragen jullie om ten laatste (!) zondag 22/04 €20 binnen te steken bij een van de volgende adressen:

- Tom: August Vermeylenlaan 40, 3010 Kessel-Lo
- Bert: Koning Albertlaan 152, 3010 Kessel-Lo

Tot dan!

De topperleiding

Luca, Tom en Bert