

Beste ouders  
Dappere rakkers

Graag nodigen we jullie uit voor ons rakkerweekend!  
Jullie worden als echte krijgers verwacht op ons epische rakkerweekend van **vrijdag 26/04 tem zondag 28/04**. We zullen vrijdagavond rond **18u30** vertrekken op het chiroterrein met de **fiets**. Zondag verwachten we teug op het chiroheem te zijn rond 12u 's middags.

Wat nemen jullie best mee om niet ten onder te gaan door de vijand:

- Slaapzak en matje (denk eraan: veldbed is moeilijk om te dragen op de fiets)
- Toiletzak: tandenborstel, zeep...
- Handdoek
- Kleren die heel vuil mogen worden
- Drinkbus
- **!!! kleren en gadgets om je zo goed mogelijk als een soldaat te kunnen verkleden!!!**



Voor dit weekend vragen we jullie om **25 euro** te storten op **BE72 0636 8450 7716**.  
Gelieve dit in orde te brengen voor maandag 22 april.  
Als de prijs van dit weekend niet haalbaar is, kan je contact opnemen met VB Luka (0471/837800).

Indien er vragen zijn, mogen jullie ons altijd contacteren via [rakkers@chirohekeko.be](mailto:rakkers@chirohekeko.be).  
Hopelijk tot dan!

Jullie generaals  
Milan, Simon, Ellen, Rune en Kas